



Engel

Arnold Jansen op de Haar

Een verhaal over de zoektocht naar vrijheid
Het vervolg op *De koning van Tuzla*

Tijmen Klein Gildekamp is een succesvol schrijver, maar nog altijd mist hij een muze. Zijn leven in de kleine provinciestad is eenzaam en verstikkend.

We ontdekken dat de oorlog van zijn vader nog altijd belangrijk is maar ook hoe de wereld is veranderd. Tijmens leven staat ver af van hoe het ooit begonnen is, maar nog altijd niet ver genoeg. Het is een verhaal over verwachtingen, mislukkingen en de broosheid van het bestaan.

Als alles hopeloos lijkt, schiet Angel hem te hulp. Maar is het te laat? Ze vormen een interessant paar: Angel, die overdag masseuse is en 's nachts zangeres; Tijmen, de literaire schrijver.

Onverwacht geluk in de loterij biedt hen de mogelijkheid om te verdwijnen. Onderweg vinden er een aantal ingrijpende gebeurtenissen plaats en uiteindelijk eindigen ze op een afgelegen Schots eiland.

Tijmen gelooft dat het enige wat van ons overblijft de liefde is. Maar heeft hij gelijk?

Bestel dit boek via www.hollandparkpress.co.uk om te lezen hoe het afloopt.

Arnold Jansen op de Haar (1962) was in 1994 de commandant van een eenheid die in Bosnië Tuzla Air Base beveiligde voor inkomende VN-hulpgoederen, één jaar voor de val van de enclave Srebrenica. Hij verliet in 1995 het Garderegiment Grenadiers om fulltime dichter, columnist en gevierd romanschrijver te worden.

Photo by Cees Mooij



£12.99

ISBN 978-1-907320-05-7

Verkrijgbaar in Nederlands en Engels

Engelse vertaling: Paul Vincent

www.hollandparkpress.co.uk

A unique publishing initiative